

Een kleine selectie secundaire literatuur over filosofie

Orderingsprincipe van onderstaand overzicht is oplopende moeilijkheidsgraad:

- Eva-Anne Le Coultre, *Cogito. Inleiding in de filosofie* (Veen Magazines 2007). 'Ook al kan de filosofie 'over alles' gaan, toch is er een duidelijke structuur in aan te brengen.'
- Ellen Geerlings, *Het oog in de storm. Wegwijs in de filosofie deel 1 en 2* (Boom 2007). 'Voornaamste doelstelling van deze methode is een samenhang te bieden die de beginner in staat stelt zich te oriënteren binnen 'de' filosofie, dat wil zeggen: binnen het nogal diffuse conglomeraat aan problemen en theorieën dat we 'filosofie' noemen.'
- Luc Ferry, *Beginnen met filosoferen* (vert. Peter Klinkenberg Rainbow Delphi 2009). 'Ik wil [bij het laten zien wat het filosofisch denken inhoudt] aan twee criteria voldoen: aan de wens van een volwassene die wil weten wat filosofie is maar die niet per se van plan is er zich verder in te verdiepen, én aan de wens van de adolescent die zich er mogelijk verder in wil verdiepen, maar nog niet over de vereiste kennis beschikt om zelf moeilijke auteurs te lezen.'
- Bertrand Russell, *A history of Western philosophy* (1945). Diverse uitgaven en vertalingen van deze *classic* zijn voorhanden. 'My purpose is to exhibit philosophy as an integral part of social and political life: not as the isolated speculations of remarkable individuals [...]'
- Th.C.W. Oudemans en R.D. de Jong, *Over de natuur van mensen. Inleiding in de wijsgerige antropologie* (Samson 1983). 'Het koor op ons terrein klinkt noch eensluidend, noch harmonisch. Een inleidend boek moet in het gewemel van klanken toch een bepaalde orkestratie aanbrengeen.'